



ספר להורדה – הסמלים של המאיה

ברכות לכולנו,

אנחנו נמצאים בזמנים מאד מיוחדים, חגיגיים ומרגשים עבור המין האנושי. בשעה טובה ומבורכת הגענו לשנת 2012! השנה שבה הקודים נפתחים, שהמציאויות המקבילות מתגלות ושמימד הזמן משתנה. איזה כיף!

15 שנים אני חושבת על השנה הגרגוריאנית הספציפית הזאת ועל משמעותה. שנים שאני קוראת, חוקרת, חושבת וכותבת טקסטים על המאיה והידע שהם הגיעו איתו.

בזמן שהותי באגם אטיטלן אצל המורה שלי פדרו עברנו לאורכם ולעומקם של כל אחד מהסמלים והוא היה מדגיש בפניי שוב ושוב: "אסטודיאר מוציו לה נוואלס" – כלומר תלמידי היטב את הסמלים. כל הידע כולו מצוי בצורות הגיאומטריות הללו.

במהלך השנים האחרונות הכשרתי מספר מורי מאיה מקצועיים וייחודיים ולשם כך סיכמתי בהרחבה על כל סמל ומשמעותו. קורס המורים היה בנוי מ 20 מפגשי בסיס כשכל אחד מהם הוקדש לסמל אחר בהתאם לגל של אותו מפגש. כך עברנו יחד ציולקין שלם ובו התמקדנו בידע האדיר הטמון בגלופות המאיה.

ההאצה בזמן הולכת וגוברת מרגע לרגע ועימה גם הצורך במידע שיאפשר לעבור את השינוי. עבורי זה הזמן לפרסם את ההרחבה על הסמלים ובכך להמשיך ולתרום את חלקי בשינוי הקולקטיבי שמתרחש. לשם כך החלטתי להפיץ את הסיכומים הללו ולהעביר אותם אליכם, קהל הקוראים שלי. אני מאמינה שהחיבור לעומק הגלופות מטעין את המוח שלנו במידע נרחב שהוא מחוץ לגבולות המידע שקיים במח שלנו כרגע. ההדהוד עם התדר המעודן של הסמלים מאפשר ליצירת תבניות מוחיות חדשות שנחוצות כדי לעבור בהנאה את הקפיצה הקוואנטית שמתרחשת.

הטקסטים על הסמלים הן חיבור בין תרגומים של ספרות נרחבת על המאיה למידע שפדרו העביר אלי ולתוספות אינטואיטיביות שלי. כולכם מוזמנים בשמחה ללמוד את הידע הטמון בסמלים בדרך הספר הוירטואלי שמפרסמת כאן.

מאחלת לכולנו שנת 2012 של מחוץ לזמן,

שבה כל חלומותינו יהפכו בקלות למציאות

ושנוכל להנות מאינסוף האפשרויות הטמונות בכל רגע.

בברכה,

טליה

